



schreeuwde Jimmy Krekel. Maar toch ging Pinokkio mee, klaar voor avontuur. Op Plezier Eiland, stopte Pinokkio en de andere jongetjes, zich vol met snoepjes. Maar Pinokkio's plezier duurde niet lang. Plotseling kreeg hij ezelsoren en een staart! Pinokkio was bang. Hij en Jimmy Krekel rende voor hun leven, weg van Plezier Eiland. Maar toen ze thuis kwamen was Geppetto verdwenen. Pinokkio was erg overstuur. Waar kon Geppetto zijn? Opeens verscheen er een duif met een bericht van Geppetto. Op het briefje stond, dat Geppetto naar zee was gegaan om Pinokkio te zoeken, maar Geppetto was opgeslokt door een Walvis.

Pinokkio ging direkt om Monstro, de Walvis, te vinden en zijn vader te redden. En inderdaad Pinokkio vond Geppetto in de buik van de grote Walvis. Geppetto was zo blij dat hij zijn kleine poppetje zag. Maar hoe moeten ze uit de buik van de Walvis komen? Pinokkio had een idee. Samen maakten zij een vuur en gebruikte de rook om Monstro te laten niezen. Geppetto en Pinokkio werden uit de Walvis gegooid en vielen in zee. Vechtend tegen de golven hielp Pinokkio zijn vader in veiligheid. Maar Pinokkio lag met zijn gezicht onder water!! Geppetto pakte Pinokkio op in zijn armen en droeg hem naar huis. Geppetto legde Pinokkio in zijn bed en knielde ernaast. "Kleine Pinokkio, je riskeerde je leven, om mij te redden," huilde hij.



Plotseling verscheen de Blauwe Fee nog een keer. Ze zwaaide met haar toverstafje over Pinokkio. "Je hebt bewezen dat je een brave, eerlijke en aardige jongen bent." zei ze, "Vandaag zal je een echte jongen worden. Word wakker, word wakker!" Jimmy Krekel zag hoe zijn vriendje tot leven kwam. Hun problemen waren over en Jimmy's baan zat er op. Uiteindelijk is Geppetto's wens voor een echte zoon in vervulling gegaan.

