



# Jungle boek



**D**p een dag vond Bagheera, de zwarte panter, een drijvend mandje op de rivier. Daarin lag een klein menskind onophoudelijk te huilen. Bagheera herinnerde zich dat Moeder wolf, die in de buurt woonde, pas een nest welpen had geworpen. Ze pakte het mandje met vondeling van de rivier en zette het mandje voor de ingang van hun hol. Moeder wolf en haar welpjes kwamen naar buiten toen ze het gehuil van het mensjong hoorden. Toen de baby hen zag, stopte hij met huilen en toverde een glimlach op zijn lippen. Het menskind had een thuis gevonden.

Er gingen 10 jaar voorbij en Mowgli –zo hadden ze hem genoemd- groeide samen met zijn broertjes wolf op tot een gezond en sterk jongetje. Hij was zonder problemen opgenomen in de kudde wolven. Maar op een nacht riep Akela, de leider, alle wolven bij zich. “Het menskind moet hier weg” sprak de oude wolf ernstig. “Shere Khan, de tijger, is teruggekomen, en we weten allemaal dat hij mensen haat. Als hij te weten komt dat Mowgli hier is, zal hij hem komen doden. Mowgli moet weg.”

“Ik heb hem gevonden,” onderbrak Bagheera, de zwarte panter. “Als jullie het goed vinden, zal ik hem naar het mensendorp brengen. Daar zal hij veilig zijn.” Er viel een stilte. Maar iedereen ging akkoord met het voorstel.

De volgende dag liep Bagheera naar het hol van de wolven om Mowgli te halen. Na een volledige dag wandelen waren ze doodmoe. Bagheera vertelde Mowgli dat men beslist had om hem terug naar het dorp te brengen. “Ik wil in de jungle blijven! Ik wil niet naar de mensen”, sputterde Mowgli tegen.

“Geen protest. Het besluit staat vast,” zei Bagheera terwijl ze in een boom klauterden om een slaapplek te zoeken. Maar Kaa, de valse pythonslang, lag in de boom op de loer. “Een heerlijk mensjong”, siste ze. Kaa werd door de andere dieren gevreesd voor haar hypnotiserende kracht: ze kon je wil overheersen en dan deed je wat ze wilde. Toen ze erin slaagde Mowgli naar haar te doen kijken, begon ze hem te hypnotiseren en draaide haar krachtige lichaam rondom hem. “Ssslaap, je hebt ssslaap,” herhaalde ze telkens terwijl ze zich rond Mowgli kronkelde.

Gelukkig slapen panters altijd met één oog open. Bagheera dwong haar met een slag van de klauw achteruit en de slang viel met een hevige klap op de grond, helemaal in de knoop.

